

Fundering:

Värderingar:

Varifrån kommer behovet av att i skrift använda ord som "barnskocken" om en ensamförsörjande mors fyra barn, eller att ge sin gradualavhandling titeln "Bortom all ära och redlighet – Tattarnas spel med rättvisan"?

Och vad ger upplysningen - "De låg som strö på golvet"- när man beskriver att många Resande sov i ett hus? (Strö är riven torv, hackad halm eller sågspån för kor och grisar att ligga på!)

Formuleringar som - "ömsesidigt beroende"- mellan Resande och Buro, eller - "i dessa svåra tider hjälptes man åt" ser man inte till .

Vad ger så olika ordval?

Att emotioner bygger formuleringar är uppenbart liksom skillnader i syn på människor och samhälle. Döljer sig även ekonomiska överväganden - hopp om större upplagor - eller att bli synligare i den akademiska världen?

Varför flyttade de Resande ofta?

Fundera lite över varför Resande flyttade så ofta. Man hör sägas, inte minst av dem själva, att deras kroppar och kultur hyser ett inbyggt behov av att resa.

Jaha Du! Enkla förklaringar slår rot och kan lättköpt användas.

Sådana förenklingar förringar Resandes intelligens och hantering av sin livssituation.

Lever man av handel då gäller regeln att vara i rätt tid på rätt marknad med sina produkter. Och när marknader flyttade tvingades de Resande hänga med. Det gällde för dem att hålla fart i affärerna; deras ofta stora familjer levde inte av luft. För att kunna sköta en rörlig handel gick det inte att sitta med stora arbetskrävande bostäder.

Om vi vänder på kuttingen - och tänker "upside down" – så framtonar de *Resandes rörliga leverne som ett rakt igenom rationellt beteende*.

Jämför det gamla uttrycket: "Sittande kråka får inget".

Resande sökte undkomma länsman genom att bo i skogen:

Välväxta resandekillar, som hukade bakom skogens träd för att länsman var på gång, är en tankelek som förnedrar såväl de Resande som andra personer i deras hemsocknar.

Att man hade rädsla för samhället under vissa tider av 1900-talet är otvivelaktigt. Under andra världskriget när norrmännen internerade sina Resande fanns den faran även här.

Vi påstår att de Resande bosatte sig i våra skogar av rationella orsaker. De skaffade sig billigt boende i färdigbyggda hus med tillgång på odlingsmark och kanske det viktigaste var närheten till marknader.

Om Resandes liv i Finnerödja och omgivande socknar kring år 1900 handlar dessa reportage. Speciellt intresse ägnas Krämarstan på Myra

*När historiska händelser beskrivs finns risk för överdrifter eller nertystning
Nog är det märkligt att positiva berättelser om Resande nära nog saknas i litteraturen
Gav de inga pengar, eller har man inte ens sökt efter det positiva?*

***"Krämarstan på Myra"**
utgör inget undantag*

-
- läs och bedöm -